

יום בטבע

O.D.T

מאת: ענת פרקש, מנחה להוראה שנה ב'

חנוכה חג הניסים. חופשה בבתי הספר, כבר לא חם, הזדמנות לצאת לפעילות בטבע. התברכנו בטבע מדהים סביבנו, המצוק מעל לים, שמורת פולג ושמורת יקום. הכל סביבנו כל כך יפה. עוד מימי קורס המד"סים זכור לי המסע בטבע כאימון האהוב עלי. תוך כדי ריצה מפרכת בחולות הייתה המפקדת צועקת: "שימו לב לטבע כי הטבע הוא דבר נפלא". אכן נפלא ומעורר השראה, הרבה יותר ממגרש האימונים שהורגלתי אליו כספורטאית – בריכת השחייה האולימפית, שברצפתה ידעתי לזהות כל זיז וכל סדק.

יצאנו בבוקר, כיתות ההוראה של שנה ב'. הכיתה שלי התארגנה בצבעים זוהרים- שיהיה שמח, וגם עם כיבודים שיהיה טעים. מצב רוח מרומם ומזג אויר מושלם קיבלו את פנינו בשמורת יקום. תחנות ההפעלה כבר חיכו לנו בין העצים. עשו חשק להתחיל. מחמם את הלב לראות שבעידן השפע הווירטואלי והגשמי שלנו, כמה חבלים ומקלות עדיין מעוררים התרגשות כשהם מונחים בהקשר נכון, בהקשר של טבע ומרחב חופשי לתנועה. אני חושבת שהכוח הנוסף שיש לפעילות ה O.D.T היא בפשטותה הכל-כך ארצית ומהותה היא שיתוף הפעולה האנושי המוציא את המשימה מן הכוח אל הפועל למען ההצלחה של כולם. כל זאת באוויר החופשי תרתי משמע, מה שגורם לאווירה טובה. בעידן היושבנות האורבנית יש לכך משמעויות חשובות כל כך.

ובכן, המשימות פשוטות יחסית ופתוחות בעיקרן. הרבה דרכים יכולות להביא לפסגת ההר בדרך להצלחה. למרות החופש למראית עין, יש חוקים ויש מנהל משימה ויש מודד זמן ובקר איכות שאמורים לנצח על המקהלה. בעלי התפקידים מתחלפים בכל תחנה, מה שמאפשר לאנשים לבוא לידי ביטוי בתפקידים ובממדים שונים בתוך הקבוצה. כמובן שהעניין מתקשר אצלנו, בעולם ההכשרה להוראה, עם ארבעת ממדי התפקוד שאנו מלמדים. יש את כולם והדגש העיקרי הוא החברתי.

מניסיון לניסיון הקבוצה משתפרת בביצועיה. האסטרטגיות משתכללות בעקבות ההבנה שיש לתת למישהו לנהל את העניינים, שיש לשמור על שקט ובאמת להיות קשוב למה שקורה מסביב. בלי זה אי אפשר להצליח. אני התערבתי מעט בבחירת נושאי התפקידים הניהוליים. זה לדעתי תפקיד המורה. ראיתי ביום הזה הזדמנות להאיר את הסטודנטים היותר שקטים בקבוצה. הקרדיט שנתתי השתלם, זכינו להכיר את הנחבאים אל הכלים שלנו מזווית של עוצמה ותבונה.

נהנינו מאוד, עודדנו, שאגנו כשהצלחנו לשבור שיא זמן בביצוע (ובטבע זה לא מפריע לאף כיתה אחרת...) והתאכזבנו כשלא. השתדלנו לתת מקום לכוונוולם ולהצליח ביחד. אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד הפכו ביום זה מקלישיאה שחוקה למציאות מרנינה. כל מטרות החינוך הגופני הושגו בארבעת תחומי התפקוד בהנאה וביעילות.

משם עברנו לכיתה ובנינו בנק פעילויות המתאימות לבית הספר היסודי שניתן לבצע גם בבית הספר וגם בטבע. התייחסנו גם לציוד הנדרש והועלו רעיונות מקסימים של ציוד שהילדים יבנו בעצמם מחומרים פשוטים שיש בנמצא.

אכן חינוך באמצעות הגוף בטבע מעורר ההשראה של ארצנו הקטנטונת. והכל כאן בחצר מכללתנו.

אכן יום חג....כן יירבו.