

דוח הצמדה מסכם כתבה: שני ארוך

אחרי שבועיים שבהם העברתי עשרות שיעורים לעשרות תלמידות, אנסה לסכם את התקופה הזאת בכמה עמודים, מקווה שהם יצליחו להעביר בקצרה קצת תחושות מהחווייה הזאת.

אין ספק שכתובת יחידות ההוראה לפני בניית המערכים מאוד עזרה לי וגרמה לסדר ורצף כלשהו שהיה מובנה וברור, בעל מטרות ותוצרים צפויים לעתיד. מאחר ורמת התלמידות ידועה פחות או יותר מחודשי ההתנסות בבית הספר, הרכבת תרגילי הכנה/עזר/משחקונים באו יחסית בקלות ובטבעיות.

יחידת ההוראה בכדוריד הייתה השיא של התקופה הזאת. לא האמנתי שבמשך 4 שיעורים אפשר לגרום לכיתה של 30 בנות להתאהב במשחק לא כל כך מוכר בקרב הדור שלהם ובטח בקרב המין הנשי. הבנות למדו לשחק את המשחק באופן שוטף ויעיל, הן שולטות ברוב החוקים הבסיסיים ומבינות היטב את מטרת המשחק. בסיומה של ההצמדה הוחלט ביחד עם צפרירה ולבקשתן החוזרת של התלמידות לבצע טורניר כדוריד לשכבות ח'ט'. מבחינתי זה אומר הכל.

נהייתי לראות את התלמידות כה קשובות ולראות את השתפרותן משיעור לשיעור. התרגשתי לראות את הניצוץ בעיניים, את התשוקה לכדור, לתחרותיות ואת הידע הרב שיש להן, שלי לא היה בגילן.

אני מרגישה שהשתפרתי מאוד בניהול וארגון השיעור. יש סדר מסוים שאני מקפידה עליו ועם הזמן הופך להיות תבנית קבועה בחשיבתי, תבנית שחשוב לשמור עליה ברוב השיעורים. רק כך אני באמת רואה תוצאות, שומרת על מבנה וסדר הגיוניים. התלמידות קשובות יותר, אני מרגישה בטוחה יותר, העלאת דרגת הקושי מתנהלת בצורה מבוקרת ונכונה והתלמידות מאורגנות בצורה נוחה ויעילה לתרגול כדי שתהיינה ברמה הגבוהה ביותר שהן מסוגלות לפעול בה.

תחושותיי לגבי הוראה בעתיד, נכון להיום, לא השתנו בעקבות ההצמדה. אני מאוד מאמינה בחינוך וחושבת שכיום יש לו יותר חשיבות. לדעתי, יש צורך לשים על חינוך דגש גדול מאוד. אני מאמינה שמי שחשוב לו צריך ללכת ולפנות לכיווני החינוך השונים אם זה הגיל הרך, החינוך המיוחד, הוראת החינוך הגופני וכו'.

נכון להיום, אני לא רואה את עצמי פונה לחינוך בבתי-ספר. מדובר בעבודה מאוד קשה שלא כל אחד מסוגל לבצע על בסיס יומי. אני חייבת לציין שהמורה המאמנת גרמה לי להרגיש שיש על מי לסמוך. שיש עדיין אנשים טובים במערכת החינוך שעובדים מתוך גישה טהורה של אהבה למקצוע ורצון לתרום ולתת את הכל על מנת לספק לתלמיד את מירב הכלים להצלחה. לא כל יום מקבלים כזאת מורה מאמנת ואני מברכת שזכיתי בהזדמנות הזאת. למדתי ממנה כל כך הרבה על האהבה למקצוע, הגישה, הפתיחות, היצירתיות, ההבנה של הסיטואציות השונות ובעיקר האמונה שאם יש לך איזו משימה או שאיפה לשאוף אליה תאמיני שאת מסוגלת ותצליחי. מה שהיא עושה עם התלמידות האלו יום יום בביה"ס זו פשוט אמנות. מדהימה.

לסיכום, בתקופת ההצמדה למדתי המון על יכולות הוראה שונות והתייעלות. למדתי המון על התלמידות בגילאי ז'-ט', אין ספק שמדובר בדור מוכשר מאוד וחכם. לדעתי הוא הולך לספק לנו המון נחת בעתיד. הן יודעות כל כך הרבה!

יאנוש קורצ'ק, איש חינוך גדול, אמר פעם: " תיקון העולם משמעו תיקון החינוך". למדתי שהכל מתחיל ונגמר בחינוך ושיש לנו המון משקל וכוח בידיים, רק צריך ללמוד ולדעת כיצד להשתמש בו, איך ומתי.